



Foto Polygoon/v. Bilsen.

Het slottafereel van de Odyssee van een hond. Op 25 Dec. 1941 werd het dier door zijn baas te Oosterzee (Fr.) overgebracht naar kennissen te Putten (Gld), maar reeds na eenige dagen was de viervoeter nergens in Putten meer te vinden. Ten slotte gaf men het zoeken maar op. Deze dagen is de hond plotseling weer opgedoken en wel . . . te Oosterzee, waar hij zich bij zijn ouden baas heeft aangemeld. Bijna honderd kilometer heeft het dier afgelegd en het was geheel vermagerd toen het doel van de reis bereikt was. Het blijft een raadsel, hoe de hond den weg heeft kunnen vinden. Een ding staat vast, nl. dat dit verbluffend staaltje van trouw velen dieren-vrienden goed zal doen.